



IK GROET HET LICHT
IN JOUW

Ben ik een lichtje,
als een staat van zijn
en breng ik
op mijn plekje wat zonneshijn?



Geef ik uit mezelf
in woord en gebaar
en werk ik in mijn omgeving
aan een happy nieuwjaar?

Het kan
en ik wil er
van harte voor kiezen,
want geef ik een lichtje,
dan heb ik niets te verliezen!

WAT KIES JIJ ?





Welke wolf kies je?

Een oude wijze heer
zat met zijn kleinzoon
op 't bankje voor 't huis.
Hij vertelde het verhaal van
de twee wolven,
die in de mens schuilen.

De ene wolf staat voor
angst, oordeel en ja-maren.
De andere wolf staat voor
zorgzaamheid, respect
en liefde.

De kleinzoon vraagt:
Grootvader, welke wolf wint?
Het antwoord is helder,
de wolf die je voedt,
die wint! Diny



Sta op!

Als je licht wilt zijn,
spreek dan waarheid
in heldere taal!



Als je waarsichtig wilt zijn,
ontdek dan
wie je van harte bent!

Als je vrede wilt zijn,
zorg dan eerst
voor vrede in jezelf!

Als je een tekenkje
van liefde wilt zijn,
wees dan liefde!



Als je frank en vrij
iets nieuws wilt beginnen,
laat dan los, wat overbodig is!

kind uit de Goddelijke bron;
Sta op!



Wees licht, vrede en liefde.

'N KNUFFEL





Een knuffel
geneest
en liefde
heelt.
We worden
arm,
als dat eraan
scheelt!

Diny

9 okt 2020

Diny

Rood
staat voor
't virus.

Hoe ga ik
er mee om?

Zwart
staat voor
de angst
en houdt
de mensen dom!

mond kapje,
geen gezicht!



Natuurlijk
kies ik
geen van beiden,
maar ongevraagd
kwam 't stiekum
achterom.

Toen was
't probleem al binnen,
sloeg bij ons in,
elk eigen inzicht
verknallend
als een bom!

is dat 't nieuwe samen?

kijk nog eens heel goed
achterom!!!

HOE HERKEN IK HET ONLICHT?



Het onlicht zaait
chaos en leugen.



Voedt onzekerheid.
Roept angst op.
Dwingt af met
geweld en boetes.

Het onlicht maakt
misbruik van macht
en dient de hebzucht.

Het onlicht kweekt
schuldgevoelens aan
en verduistert.



HOE HERKEN IK HET LICHT?

Het licht moedigt aan
tot zelf onderzoek.

Hoe denk ik, wat voel ik
en hoe handel ik?

Het licht draagt groei
en evolutie in zich
en dwingt nooit iets af!

Het licht zaait geen angst!
Het licht plaatst je
voor zorgvuldige keuzes!

Het licht straalt
in waarheid,
waarachtigheid
en liefde!!!



MOEDER

AARDE



MOEDER AARDE

Er was eens,

ergens in het oneindig heelal een planeet,
die gereed was voor 't Moederschap.

En zij ving aan, om haar leven
te scheppen en te baren.

We noemen haar Moeder Aarde.

Vol vrouwen begon zij aan haar taak,
die miljoenen jaren zou duren.

En zoals we allen uit ervaring weten,
is dit een machtig gebeuren, waarvan
we het verloop niet vooraf kennen.

Zoals het elke moeder betaamd,
zorgt zij zo goed mogelijk voor haar leven.

Haar kinderen ontwikkelden zich en groeiden op,
om deel uit te maken van een al omvattend

Goddelijk plan in de kosmos.

Haar kroost kwam door geboorte
en wedergeboorte terecht
in bewustwording en evolutie.

Moeder Aarde groeide mee
met haar uitdijende leven.

Er kwam telkens een beetje meer licht.

Moeder Aarde heeft al haar leven lief,
zonder uitzondering.

Haar belangrijkste creatie noemen we; MENS.
Aan de mens gaf zij het vermogen
om al haar leven te beheren.

Dat is echter een enorm leer - proces!
Het gaat gepaard met; vallen en opstaan!
Het ik- bewustzijn treedt dan in werking.

En dan gebeurt het zeer vele malen,
dat het ene leven boven het andere verheft.
Er ontstaat dualiteit.

Moeder Aarde houdt haar hart vast en ziet de
strijd en het lijden, dat daar uit voortkomt.

Als dan het innerlijk gaat spreken,
dan ziet de mens wat ie heeft aangericht.

En hij wil goedmaken!

Dat zijn de eerste bouwers aan 't licht!

Toch verloopt de bewustwording nog heel traag,
want eigen - belang en macht
brengen steeds opnieuw oorlogen voort.

De angst wakkeret aan en daarmee verdeeldheid.

Alle onrust, en smartelijke ervaringen
brengen doorgaans achteraf,
ook veel bezinning teweeg.

Maar nog steeds zit er veel vertraging in de groei.

Dan staat er ergens op moeder aarde
een jonge man op, die hen oproept om uit de sleur
van vastgeroeste patronen te stappen
en nieuwe wegen te banen.

De mensen worden geraakt
door zijn woorden en gedachten
en ze komen met velen, om naar zijn
eenvoudige en vernieuwende ideeën te luisteren.

Echter,
tot dat de machthebbers er lucht van krijgen!
Doodsbang voor hun eigen positie en rijkdom,
smeden zij een plan om de geliefde jongeman te
wippen, want hij kreeg wel erg veel bijval van 't volk.

Toen begon het grote vuurtje stoken!
En de mensen raakten in de war en bang.
Daar werd op een slinkse manier misbruik
van gemaakt door de heersers van 't volk.
En zo kon 't gebeuren, dat deze eerder
zo geliefde redenaar, met zijn helende handen,
werd uitgescholden.

Staande naast een moordenaar, die reeds in de
gevangenis verbleef, werd hij getoond aan 't volk.

En de machthebber liet aan 't volk de keuze;

Wie willen jullie dat ik vrij laat?

Het opgefokte volk schreeuwde

uit haar kelen vol angst:

"Aan 't kruis met hem!"

Niemand had nog 't lef,

om een ander geluid uit te brengen.

De angst van de macht en de dwang van de
heersende klasse was compleet en slaafs.

Ja we kennen dit verhaal allemaal, maar toch
wil ons bewustzijn er nog niet aan!

Waar zit dan toch die knoop,

die we maar niet kunnen ontwarren,

Zelfs niet na W.O.1 en W.O.2!

We staan voor de zoveelste kans,
om aan dat zelf onderzoek te beginnen.

We staan voor de zoveelste kans om terug te keren
naar onze innerlijke bron, die ons in waarheid
en liefde kan leiden naar;

Meer bewustzijn!

Meer licht!

We moeten onze angsten
en onze slaafse houding onderzoeken.
De waarheid woont in ieder van ons!
Geen getreuzel meer, maar met ons beste
innerlijke lantaarntje op weg willen gaan.
Dan wordt alles nieuw!
We moeten het echt zelf willen!
Wees niet bang! Dood is schijn.
Leven draagt eeuwigheid in zich!!!

Het voorgenoemde verhaal
is geen ver van mijn bed show.
Nu in coronatijd zelfs zeer actueel!
Er is heel gladjes en heel subtiel
en zeer vele jaren geen bewustwording
op gang gekomen wat betreft
verloedering en scheefgroei
In tegendeel; overheden hebben verval
en neergang mogelijk gemaakt.
De agenda baseert zich op macht en geld!
Langzaam maar zeker verloren de machthebbers
hun macht aan de onderwereld
met ook een eigen agenda.

Leugens en waarheid

werden zo vaag mogelijk gehouden.

Corona schoot te hulp om de mensen

met angst en onzekerheid onder de duim te krijgen,

of wel de ijzeren vuist!

En de ontredderde mens volgt slaafs

en voldoet aan de dwang van bovenaf!

Laten we de macht weer toe,

die verdeeldheid zaait,

om de mensen in de greep te houden?

Nee toch, wij willen opwärts gaan!

Wat is onze agenda?

Kiezen we voor;

meer licht, meer waarheid,

meer liefde, meer bewustzijn!

Nemen we onze verantwoordelijkheid?

Gaan we zelf over tot de orde

van 't menselijk gevoel?

Dan zeggen we: Ik wil willen!

Het geneesmiddel tegen corona zit in onsi!

Moeder aarde gaf alles!

Onderzoeken we eindelijk wat ons beangstigt

en leren we loslaten in liefde?

Welke angst staat jou in de weg?

Angst om niet geliefd te zijn?

Angst om te verliezen?

Angst om de weg kwijt te raken?

Angst om iets te kort te komen?

Angst voor ziekten?

Angst voor de dood?

Angst voor ???

Angst is de despoot in ons,
die verslavend werkt.

Het onlicht weet dat en misbruikt het!

Het on-licht voedt onze angst,
want alleen zo heeft het macht over ons.

Dus weg met die grauwsluiert!

Sta in 't licht!

Jouw licht!

Diny