

3e zondag door het jaar B

Eerste lezing: Jon. 3,1-5. 10

De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag.

Uit de profeet Jona.

Het woord des Heren werd gericht tot Jona:

“Begeef u op weg naar Ninivé, de grote stad,
en verkondig haar de boodschap, die Ik u zal ingeven.”

En Jona begaf zich op weg naar Ninivé,
zoals de Heer hem bevolen had.

Ninivé nu was een geweldig grote stad,
wel drie dagreizen groot.

En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver
en hij preekte als volgt:

“Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan!”

De mensen van Ninivé geloofden het woord van God;
en riepen een vasten af
en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.

En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden.

En Hij kreeg spijt, dat Hij hun met de ondergang bedreigd had
en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Psalm. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Refrein:

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.

Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eerbare paden, Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Tweede lezing: 1 Kor. 7, 29-31

De wereld die wij zien gaat voorbij.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden.

Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd zij die kopen als werden zij geen eigenaar.

Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld, die wij zien gaat voorbij.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Vers voor het evangelie: Mc. 1, 15

Alleluia. Het Rijk God is nabij; gelooft in de Blijde Boodschap. Alleluia.

Evangelie: Mc. 1, 14-20

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Lof zij U, Christus.

Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.

Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broeder Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.

Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Woord ter overweging

Beste parochianen, een woord ter overweging, geen dogma. Voor al wie willen geloven.

Broeders en zusters in Christus, ziekte, gezondheid en genezing, zijn zaken waar ieder mens met te maken krijgt, gelijk heil of onheil. Het zijn moeilijke zaken helemaal als gezonde en gelukkige mensen, die alles op aarde op orde hebben persoonlijk getroffen worden, wat zeggen dan de Godgeleerden hierover.

Welke uitspraken zijn er terug te vinden in de joods-christelijke traditie, in de heilige Schriften of andere grote zingevingssystemen.

Achter ik de kerk ligt een 4-tje met een overzicht van citaten uit de heilige Schrift voor al wie gelooft. Ik wil vandaag ziekte, gezond en genezing, let wel als een kwestie van geloof benaderen, wat het wezen van ons bestaan is. Ik zeg vandaag dan ook niets over de medische kant. Dit voor de goede orde.

Dierbare gelovigen, allen leven we ons leven en ineens wordt dit leven onderbroken... door... Jona overkwam dit, de bewoners van de grote stad Nineve, en ons overkomt het vandaag.

We lezen dat God Jona de opdracht gaf om naar Nineve, de residentie van het Assyrische Rijk, te gaan en tegen deze stad te profeteren vanwege al het onrecht wat daar plaats vond.

Echter, in plaats van naar Nineve te reizen vluchtte Jona, mij niet gezien dacht hij en hij ging aan boord van een schip dat van Jafo naar Tarsis vaarde. Dit zou de stad Tartessos in het huidige Spanje, die in het Hebreeuws Tarsis genoemd zijn. Deze stad lag voorbij de Zuilen van Hercules en wellicht hoopte Jona dat hij daar buiten de macht van JHWH zou zijn.

Tijdens de overtocht komt het schip in een hevige storm terecht. En Jona zegt dat het zijn schuld is, dat de zeelui hem in zee gooiden. Hierop kwam de storm inderdaad tot bedaren. JHWH liet Jona opslokken door een grote vis, een walvis, die hem na drie dagen uitspuugt en aan wal brengt. God gaf Jona opnieuw de opdracht naar Nineve te reizen en tegen de stad te profeteren. Dit keer deed Jona wat God hem vroeg, de rest van het verhaal heeft u gehoord in de eerste lezing. De Ninevieten zochten meteen toen ze de onheilsaankondiging van Jona vernamen steun bij God; zij riepen een vasten uit en allen, van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan. De afloop kent u.

Wat kun je uit de Heilig Schriften, uit deze geloofsverhalen, zoals die van Jona, opmaken vandaag.

Laten we een poging doe.. ik zie en lees, Dat God Jona roept en een opdracht geeft en dat Hij zich van God afwend en de opdracht niet wil uitvoeren. Deze ongehoorzaamheid brengt daarop onheil..

Allen die met Jona in hetzelfde schuitje zaten op open zee treft het...

En Hij beseft dat zijn ongehoorzaamheid oorzaak is van alle ellende, de storm en vertelt het aan de andere inzittenden, die Jona daarop overboord gooien.

Klinkt dit u bekend in de oren, is dit onder u al eens voorgevallen?

Frappant dat niemand aan boord het opnam voor Jona, die Gods opdracht weigerde uit te voeren om onheil aan de stad Nineve te profeteren. Hij wilde juist zo ver weg mogelijk blijven van die plek van onheil, maar ziet in dat dit niet gaat lukken. Nogmaals Jona wordt zonder pardon door de opvarende in de diepe zee geworpen dat het onheil aan boord was afgewend. Het is duidelijk met God leg je niet aan.

We zien dat iedereen gered wordt, ook Jona, die komt met Gods hulp veilig weer aan wal, zodat hij zijn opdracht als nog kan waarmaken. Eind goed al goed zelfs, want als Jona in die grote stad Nineve profeteert en in het openbaar roept dat over veertigdagen de stad met de grond gelijk wordt gemaakt, gebeurt er iets bijzonders. Want dat verwacht je eigenlijk niet. In onze deze tijd zeker niet.

Maar het is bijzonder, in die dagen trokken alle inwoners het boetekleed aan, en dat ze spijt kregen en van hun heilloze wegen die ze waren ingeslagen terugkwamen.

Evenzo zo bijzonder is dat God spijt krijgt dat Hij met onheil had bedreigd.

De boodschap vandaag is niet dat wie zich van God afwend onheil over zich afroept. Of toch wel met een jaloerse God, die niet kan hebben dat de mens, zijn beeltenis en gelijkenis, ook zijn eigen weg gaat en niet naar hem luistert. De boodschap voor mij is dat alles goed komt. Heb geloof.

Dit zien wij ook in het evangelie waar het Jezus is, gelijk Jona, door God gezonden om aan iedereen die het maar wil horen Zijn boodschap te verkondigen. Geloof en bekeert u. Het Rijk Gods is nabij..

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeenschap te Korinte in die dagen ook om op te schieten. Want de tijd is kort geworden, dat wie met het aardse omgaat, er niet in op moet gaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij. Ja, de wereld die wij zien gaat voorbij. Maar er hoop is. Redding is nabij voor al wie gelooft en zich bekeert lezen we in de heilige Schriften.

Het geloofsverhaal van Jona openbaart dit. Natuurlijk het waren andere tijden dan de onze, maar onheil klinkt in elke tijd hetzelfde en roept veelal angstreactie op, je wilt het leven en bestaan beschermen. De vraag is hoe doe je dat? Bij de Ninevieten riep het aangekondigde onheilscenario op tot geloof.

Wat zou er gebeuren als wij gelijk de Ninevieten en de mensen in de dagen van Jezus hebben gedaan, tot geloof gekomen, spijt tonen en door zonde belijden van heilloze wegen terugkomen en Gods Woord gaan onderhouden.

In het licht van de teksten van de heilige Schriften, de geloofsverhalen en traditie, is het ongelofelijk dat Paus Franciscus, de opvolger van de apostelen, van Petrus, en de plaatsvervanger van Christus, oproept dat "iedereen" het covid-vaccine moet nemen. Het moet gebeuren.

Wat zou er gebeurd zijn als Franciscus een grote vasten afgeroepen had en allen opgeroepen had om een boetekleed aan te trekken en terug te keren tot God. Daar zullen we niet achter komen. Op nu.nl kunt u lezen dat buikvet ongezond is en ook nog een risicofactor voor corona blijkt te zijn. Dit is nog meer een reden om een paar pondjes kwijt te willen. Vasten dus mensen. En laat ik een aanvang maken met een vasten, want bij mij mogen er ook wel een paar pondje af en het boetekleed aantrekken.

Door Christus onze Heer. Amen.