

# Schriftcitaten ter overweging en als inspiratie voor al wie gelooft.



Almaar onvervulde hoop maakt ziek,  
vervuld verlangen is een levensboom.

**Spreuken 13:12**

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

[Jakobus 5:14-15](#)

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. [Jesaja 53:4](#)

‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ [Exodus 15:26](#)

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! [Matteüs 10:8](#)

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. [Jakobus 5:16](#)

Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

[Lucas 10:9](#)

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. [Psalm 32:3](#)

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. [Jesaja 53:3](#)

De HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebrokkenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief. [Psalm 146:8](#)

Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn.  
Kon ik u niet altijd prijzen? [Jeremia 17:14](#)

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' [Openbaring 21:3-4](#)



Vereer de HEER, jullie God,  
dan zal hij je voedsel en je water zegenen  
en jullie vrijwaren voor ziekten.  
**Exodus 23:25**

Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen? [Jeremia 17:14](#)

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.  
[Spreuken 17:22](#)

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.  
Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! [Matteüs 10:8](#)

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. [1 Korintiërs 6:19-20](#)

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.  
[Spreuken 16:24](#)

Wees niet eigzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.  
Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. [Spreuken 3:7-8](#)

Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.' [Matteüs 9:12](#)

Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. [Prediker 11:10](#)

Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik. [3 Johannes 1:2](#)

Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. [1 Timoteüs 4:8](#)

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. [Spreuken 17:22](#)



Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ [Marcus 9:23](#)

Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ [Lucas 8:50](#)

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. [Psalm 147:3](#)

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. [Jakobus 5:14-15](#)

Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. [Marcus 10:52](#)

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. [Jakobus 5:16](#)

En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. [2 Kronieken 7:14](#)

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.  
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. [Jesaja 53:5](#)

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. [Maleachi 3:20](#)

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. [1 Petrus 2:24](#)

Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.” [2 Koningen 20:5](#)

‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ [Exodus 15:26](#)

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: 'Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!' Maar de Heer zei: 'Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?' Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. [Lucas 13:10-17](#)



**Parochie H. Franciscus en H. Clara**